

# Nathalie en Berry

## Flirten in de bar

**Nathalie Meert** (43) ontmoette **Berry van den Berg** (52) tien jaar geleden in het Oostenrijkse Westendorf. Zij stond achter de bar en hij was op skivakantie. Ze wonen samen in Schiedam met hun kinderen Brian (7) en Kady (5), maar emigreren binnenkort naar Oostenrijk.

“**B**erry viel me gelijk op tussen de feestende mensen in de après-skibar waar ik werkte. Hij had een rustige, vriendelijke uitstraling. Veel mannen komen de bar binnen met veel bombarie. Ik vind dat niet zo aantrekkelijk. Ik zag zijn vrienden eerst wijzen naar mijn Oostenrijkse collega. Maar haar vond Berry niets, hoorde ik later. Hij vond mij leuker. Hij viel voor mijn gastvrijheid; ik praatte met alles en iedereen.

Op een gegeven moment gingen er mannen op de bar staan om hun blote kont te laten zien. Ik dacht echt: daar gáán we weer! Op dat moment keek ik Berry aan en die blik... wauw! Ik had dat nog nooit meegemaakt. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik had een korte shift en ging met hem kletsen. Die avond gingen we meteen samen stappen en uiteindelijk hebben we ook gezoend. Ik wist meteen: dit zou weleens de man voor mij kunnen zijn.

De volgende dag ging Berry weer naar huis. Hij kwam nog langs in de bar om gedag te zeggen en toen hebben we nummers uitgewisseld. Ik was blij dat het skiseizoen ten einde was, want ik had er helemaal geen zin meer in. Ik kon niet meer denken, niet meer eten, ik kon niet eens meer hoofdrekenen. Ik was helemaal verliefd.

Twee weken na onze ontmoeting ging ik terug naar Nederland. Natuurlijk hadden we al veel telefonisch contact gehad, maar nu sprak ik direct met Berry af. Ook hij kon niet meer



functioneren op z'n werk. Hij werd zelfs door zijn collega eerder naar huis gestuurd voor onze date. Het was meteen aan en nog diezelfde week trok ik bij hem in. Hij woonde in Schiedam en ik kom uit Brabant. Ik had net 4,5 jaar gebackpackt, dus ik had zelf geen huis en vond het ook niet erg om daar te komen

wonen. Wel had ik moeite met het wonen in een flat op tien hoog. Ik was altijd op reis en buiten geweest. Daar heb ik het wel zwaar mee gehad, maar deze man wilde ik niet laten lopen. Ik wilde voor de liefde kiezen.

Onze relatie verliep heel natuurlijk; we vulden elkaar goed aan. Ik ben wat drukker en hij is een rustiger type. We hebben inmiddels twee kinderen en binnenkort verhuizen we naar Oostenrijk met ons gezin. We zoeken de rust op en gaan daar een B&B beginnen. Het huis heeft groene houten deuren en vloeren, het interieur rood-wit geruite details... echt dat authentieke sfeertje. In Steiermark, het groene hart van Oostenrijk, ligt in de winter gegarandeerd sneeuw en door de brede dalen schijnt de zon de hele dag. Ik kijk ernaar uit om meer tijd met mijn gezin door te brengen en lekker veel buiten te zijn. Je kunt er heerlijk wandelen naar een van de bergmeren en fantastisch skiën. Tof om dit te delen met gasten van de B&B en deelnemers van onze yogaretraites. Ik kan niet wachten om dit nieuwe avontuur aan te gaan. En heel bijzonder dat we teruggaan naar het land waar het allemaal is begonnen.”